

Kirkenyt Tingsted februar 2019



Så har den nye præst meldt sin ankomst – og faktisk allerede indsat i søndags 3. februar ved en festlig gudstjeneste i Tingsted Kirke kl.14. Her talte provst Michael Fagerlund til mit bedste i menigheden og oplæste kollatsen, det brev fra biskoppen der giver mig grønt lys til at virke som lige netop jeres sognepræst i Tingsted.

Jeg har glædet mig til at komme i gang med arbejdet, især arbejdet i et sogn som er noget anderledes end den stilling, jeg kommer fra. Jeg har de seneste 8 år været sognepræst på Ærø og boet i det smukke Ærøskøbing. Det har været 8 gode år, hvor jeg har lært meget om de forskellige facetter af præstetjobbet. På Ærø var der en overvægt af begravelser/bisættelser, mens der her i Tingsted er mange dåb. Jeg ser frem til at udbygge forældrekontakten, bl.a. ved tilbud om babysalmesang i tiden efter dåben, og på længere sigt kunne jeg tænke mig at lave små grupper til erfaringsudveksling inden for forældrefaget. Vi bliver ikke uddannede til at være forældre, og det kan man nok heller ikke; dét er virkelig ”learning by doing”, siger jeg som tvillingefar, hvis største livsomvæltning indtil nu har været netop at blive forælder.

Kirke og kristendom giver kun mening, hvis det kan kobles til de erfaringer, vi gør os i det liv, der leves mellem søndag og lørdag, den længste del af ugen. Søndagsgudstjenesten kan være et tiltrængt åndehul, og jeg er personligt kommet ind i kirken ad den vej. Der kan vi høre og synge ord, som på én gang spejler og modbeviser vores erfaringer i dagligdagen. Selv om vi ræser af sted, og det er gråvej, skinner solen jo ovenover, og der er masser af ro og stilhed at komme efter, f.eks. i de dybe falsterske skove.

Min indsættelsesprædiken skulle netop handle om stilhed; men den er blevet til i en periode med flyttekasser og læs, der skulle køres på genbrugsplads på Ærø. Der fik jeg den bedst tænkelige afsked, både på genbrugspladsen og i kirkerne, nøjagtig lige som jeg har fået en overvældende modtagelse her i Tingsted. Tak til alle, der har vist opmærksomhed, kommet med gaver, hilst på os i skole og børnehave. Vi glæder os, både over at være kommet her og til alt det, der venter ude i den forhåbentlig gode fremtid. Gud i vold!

Jeppe Sørensen

Liv i Tingsted Kirke

Babysalmesang i Tingsted kirke – NYT HOLD STARTER DEN 28. MARTS!

Torsdage mellem 11:00-12:00 i Tingsted kirke.

28.03, 4.04, 11.04

og

25.04, 2.05, 9.05

Er du interesseret eller kender du nogen der kan være?

Vil du vide mere om det, kan du hente en brochure i kirken eller kontakte sognepræsten.

Tilmelding til præsteseekretæren på sega@km.dk. Tilmeldingsfrist torsdag den 21. marts.



Fastelavn søndag den 3. marts kl. 15.00

Vi starter i kirken med en børnegudstjeneste. Bagefter slår vi katten af tønden – udenfor – og så spiser vi fastelavnsboller. Alle – både børn og voksne – er meget velkomne til at komme udklædt.

Af hensyn til antal tønder og fastelavnsboller beder vi om en tilmelding til sekretæren på sega@km.dk senest den 28. februar.

Vil man blot til gudstjeneste kræves selvsagt ingen tilmelding.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 10. marts efter gudstjenesten. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvad enten det er for at være med som indsamler eller for at have pengene klar når indsamlerne kommer rundt. **Hvis man ønsker at være med til at samle ind kan man kontakte Marianne Olsen på: mols1000@gmail.com**



Lørdagsdåb

Aftaler vedr. dåb træffes med sognepræsten.

Kommende datoer, alle gange **kl. 11:00:**

2. marts, 30. marts

6. april, 13. april



Kommende menighedsrådsmøde

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i Tingsted præstegård.

Gudstjenesteliste

Søndag den 17. februar kl. 10.00
Septuagesima

Søndag den 24. februar kl. 10.00
Seksagesima

Søndag den 3. marts **kl. 15.00**
Fastelavn - børnegudstjeneste
Tøndeslagning efter gudstjenesten

Søndag den 10. marts kl. 10.00
1. s. i fasten – Tom Friis
Folkekirkenes Nødhjælp Indsamling
efter gudstjenesten

Søndag den 17. marts **kl. 14.00**
2. s. i fasten – Tom Friis

Søndag den 24. marts kl. 10.00
3. s. i fasten

Søndag den 31. marts kl. 10.00
Midfaste

Søndag den 7. april kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag

Søndag den 14. april kl. 10.00
Palmesøndag - **Familiegudstjeneste**



For gudstjenestetider henvises til dagspressen og sognets hjemmeside - har du ikke adgang til internettet, så kontakt sognepræsten og kom på vores kirkenyt-liste og få nyheder og tider bragt til døren med posten.

Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.

Sognepræsten træffes på 54 43 90 42 / 24 20 90 42 eller jepso@km.dk