



## Den lille forskel...

De 13 påskeæg er ret ens. Prøv at lade dem spejle(!) sig i ægget i midten!

Også ved påskemåltidet dengang var de 13 til bords, med Jesus i midten, som f.eks. kunstmalere har fremstillet det. 13 er et uheldigt tal, har man siden hørt i folkemunde; men det nævner Bibelen ikke noget om.

Forskellige var de rundt om bordet Skærtorsdag aften, ja, og Jesus vidste nøjagtigt hvem af dem der skulle forråde ham med et kys samme nat. "Det er vel ikke mig?" sagde de alle i munden på hinanden, og det er egentlig et godt tegn, nemlig et tegn på dårlig samvittighed som vi alle – qua mennesker – har en (eller anden) grund til at have. Kun hvis man ikke længere mærker sin samvittighed, er der for alvor fare på færde. Kærlighedens største fjende er ikke had eller splid, men ligegyldighed.

Når vi i et bredere perspektiv fremstår éns, i al fald set fra ægget i midten (en metafor for Vor Herre), kan man hurtigt få den tanke, om det så ikke er ligegyldigt, hvad vi gør i tilværelsen, hvordan vi forvalter vores liv?

Hvad angår **påskefejringen i Tingsted Kirke i år**, er forskellen mærkbar i forhold til 2021, hvor et absolut minimum var tilladt i kirken, tilmed uden altergang og fællessang – og i forhold til 2020 hvor kirken var lukket(!), dog *online*-gudstjenester Langfredag og Påskedag.

Her i 2022 medvirker **kirkens tre kor og forskellige musikere** på skift ved gudstjenesterne. Og man kan sige: Lige som vi igen må samles mange, og forhåbentlig uden frygt for noget, sådan rummer kirkens midtpunkt, den korsfæstede og opstandne Herre, en uendelig mængde af spejlinger i sig. Ja, han ikke blot rummer det, han forvandler selv de grummeste spejlinger af angst, synd og død, tålmodigt og sikkert til en fylde af glæde, fællesskab og liv.

*sognepræsten*

