

# Kirkenyt Tingsted

Julen 2020



Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom!

*Sten Kaalø 2010*

I det meste af år 2020 har vi været på rejse sammen. Ikke ude at rejse, som førhen, med fly og til alverdens afkroge, men lige her, hvor vi bor og arbejder (hjemmefra), og forhåbentlig er det blevet til en masse gode gåture lokalt, om ikke andet under forårets *lockdown*.

Nævn ikke ordet *corona*, har flere opfordret mig til, når snakken faldt på årets julegudstjenester. Men uanset om vi er sluppet for at blive syge af det verdensomspændende virus, har corona i dén grad gjort året 2020 til en fælles rejse, ikke bare for os danskere, eller for lande "vi normalt sammenligner os med", men en fælles rejse for hele verden. Ikke rundt i verden, som vi måske har været vant til, men såmænd bare lige her, hvor vi bor og lever størstedelen af vores liv. I det nære.

Det er i det nære, vi skal gå med lyset. I det mørke, der tungt og gråt sænker sig over huse og byer, som så ofte før i en december måned på disse breddegrader. Hvid jul er en drøm, der statistisk set sjældent opfyldes.

Det nære består af det land og den jord, vi er rundet af. At være "rundet af noget", har med din oprindelse at gøre: Hvor kommer du fra? *Coronakrisen* har måske lært os, at livet i mindre grad handler om, hvor vi gerne vil hen og at det ikke er rejsens længde, der er det afgørende, men indstillingen hos den der bevæger sig (og bevæges). Det nære er også vores nærmeste; dem vi går op og ned ad – og dermed er i coronacirkel med. Dog: Netop for den der bor alene, er blevet alene eller bare føler sig ensom, falder julen (hvid eller ej, festlig eller ej) virkelig på et tørt sted. Den er budskabet om, at Gud er vores allernærmeste.

GLÆDELIG JUL

*sognepræsten*