

Pinsedag 2020

290 – 335 – 294

291 – 494

I al sin glans **nu** stråler solen

Nu kom vor pinseliljetid

Nu har vi sommer skær og blid

Nu spår os mer... [290,1]

Det er **nu** det sker. Det slår Grundtvigs store pinsesalme fast, allerede i første vers. De følgende vers beskriver dét i den danske forsommernatur, som alle med sanserne åbne, lige nu hører, ser, mærker.

Det skinner igennem i denne nr.290 og i mange af Grundtvigs andre salmer, at han var et menneske, der let lod sig **begejstre**. Derfor kan hans salmer kun have ét udgangspunkt, nemlig **begejstringen**.

Men der skal noget til, for at vi vil lade os begejstre! Vi tænker at begejstring må være noget der skal tilføjes, tankes på, lige som man fylder benzin på bilen. Men begejstring er et brændstof, der aldrig løber tør; den er der *på forhånd*, for den kommer fra Gud, gejsten er Helligånden, og derfor er den der, både før, under og efter det der eventuelt vil kunne glæde os eller gøre os kede af det.

Pinsedag 2020

Jeg har dog stadig det forbehold, at **der skal noget til**; der skal noget til, før jeg vil lade mig begejstre. Jeg kan ikke være ordentlig glad eller lykkelig, før alt det sorte og mørke er rensset ud!

Men Guds hemmelighed til os må være, at mens vi *er* i det, uden tanke på om det er 'rigtigt' eller 'forkert', når vi *mærker* begejstring, sanser den med krop, sind og sjæl, så er et 'før', et 'under' og et 'efter' sådan set irrelevant, for da er vi i **nuet**. Der er sagt meget godt, men også meget skidt om det med *at leve i nuet*. Det kan blive endnu et teknisk værktøj til at holde os selv og hinanden nede med.

Men: Grundtvig har jo ret, når han for 170-80 år siden skrev, at det er **nu**, det hele sker i en nordisk maj måned: Det er **nu**, solen stråler, uden at det bliver kvælende varmt, det er **nu** blomsterantallet bare stiger og stiger, uden tanke på om det hele bærer frugt, det er **nu** sommeren er skær og blid, det er **nu** fuglene synger, nat og dag, det er **nu** det lufter lifligt under sky

Pinsedag 2020

Alt dette ”nu-Nu-NU” kan virke noget overdrevet, det kan blive nærmest manisk, at vi skal leve hver dag som var det vores sidste. Grundtvig havde maniske perioder, tænk bare på hvor meget han fik fra hånden, alt efter hvad Ånden indgav ham at sige og skrive (\approx Ap.G.2,4), helt sikkert efterfulgt af depressive perioder. Mange psykisk syge har det faktisk sværest om foråret, når naturen eksploderer i farver og dufte, og alle ”normale” mennesker vælter udenfor. Det har dette forårs coronakrise heldigvis udjævnet noget ☺

Uanset diagnoser, prædikater og livsvilkår i øvrigt, har vi altid mulighed for at overgive os til det nu, der er. Så snart jeg vil tale om nuet, gøre en prædiken, måske endda moralpræken, ud af det, så har jeg gjort modstand mod det nu, der er, øvet vold på det.

Nuet er som det er, det er en kendsgerning, og først når vi slipper vores evige hang til kontrol over nuet og alt det der sker i det, først da kan virkelig forandring ske for os selv og hinanden. Med andre ord: kun ved virkelig at overgive sig til Gud, kommer Helligånden.

Pinsedag 2020

At kunne bede til ham, af hjertet, er jo egentlig en meget radikal, og i verdens øjne kontroversiel, form for kontroltab, en kristen måde at være i nuet på.

”Elsker I mig, så hold mine bud” Sådan indledes pinsedags evangelium. Det er Jesu tale til sine disciple den sidste aften, før korsfæstelsen. Kærlighed er buddet over dem alle; elsker vi hinanden, følger de 10 bud og alle lovens øvrige bud så at sige automatisk. Dvs. ikke helt automatisk, for så kunne man sætte en automat, en maskine til det. Men Gud vil noget andet. Han vil ind i det her nu, nuet, hvor skrøbelige hjerter af kød og blod allerede har slået flere slag end de der er tilbage. Samme hjerte som kan blive begejstret, bare ved tanken om, at livet altid er mere end livssituationen. At du *er*, er mere end det der *sker*.

For: Uden begejstringen, uden Gud Helligånd, vil hverken den smukkeste forsommernatur eller den mest perfekte dag kunne tilfredsstille os. Uden Gud er såvel det gode som det onde komplet meningsløst.

Pinsedag 2020

Vi kommer aldrig bag om begejstringen, slipper ikke for den, heldigvis, uanset hvor sort det ellers ser ud i vor verden. Livet er mere end os, der har fået lov at bære det i os. At du er til, er altid uendelig meget mere værd, end det der sker for dig. Guds kærlighed til dig og mig er forudsætningen for al sand kærlighed her.

Begejstringen er i os, for den er, om ikke født ind i os, så i hvert fald *døbt* ind i os. Ved vores dåb modtog vi hver især Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Det er stort; og blot ved at stille sig herop og mene, at jeg har noget at sige om den sag, blot derved har jeg faktisk allerede ødelagt noget af det.

Så jeg må blive i nuet, være nærværende, bevidst. Tanker, bekymringer og sorger kommer og går, og det vil de blive ved med, så længe vi lever. Men vi lever. Vi lever både i evigheden og i den her verdens fortid, nutid og fremtid. Nuet er evigheden; det findes, og det findes også i den her verden, som Gud i sin grænseløse kærlighed har bundet sig til og aldrig mere slipper. Det kan godt være, vi giver slip på Gud; men Gud giver aldrig slip på os. Han er der nu, og nu, og nu. Vi kan

Pinsedag 2020

nu leve og ikke bare overleve, men leve og ånde for hinanden og for Guds billede i os selv.

Der skal ikke noget til. Begejstringen er der allerede. Vi er fyldt af Guds Ånd og kan derfor lade den strømme ud over alt, hvad vi ser, hører og mærker. Helligånden er vores kendetegn. Lad det derfor kendes på os, at Guds Ånd bor i os. Vi *er* begejstrede. Nu skal den begejstring bare ud. Det er én af de få ting i vores samfund lige nu, hvor man trygt og sikkert, med den Almægtige Gud i ryggen og i Jesu Kristi navn, trygt og helt bevidst kan sætte hele sit liv ind på – støt og roligt – at forsøge at lade den begejstring **smitte**. Glædelig pinse!

Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al evighed. AMEN.

Pinselig kirkebøn + fælles Fadervor

Lad os med apostlen tilønske hinanden...

Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen