

anden pinsedag 2020

725 – 280 290 – 787

At være autodidakt er et ord, vi tit hører. Selvlært.

Men Gud-didakt? Det står der faktisk i Anden Pinsedags tekst: ”Alle skal være oplært af Gud” med profetisk henvisning til Pinsedags lektie (Jer.31,33).

Det er flot, når nogen er autodidakte. Så har de – helt uden uddannelse, eksamen og meritter – tilegnet sig en færdighed, en duelighed. De *kan* noget. Men i verden kan det være et problem, hvis du ikke har bevis, f.eks. et eksamensbevis, et svendebrev eller et diplom der stadfæster hvad du *kan*. Du kan måske endda være bedre end dem, der har papir på det. Som Luther sagde: Mange samboende er i praksis gift, når de ”deler bord og seng”, uanset vielsesattest eller ej.

Så: det er ikke papiret, der skaber, hvad det nævner. Men ord skaber dog, hvad de nævner. Alle tanker, ord og gerninger skaber hvad de nævner eller gør. Derfor kan du godt være Gud-didakt uden at være autodidakt eller uden at have dåbsattestens papir på, at du er Gud-didakt. For hvad *kan* vi egentlig, hvis det ikke var for Gud, hvis det ikke var for Livet, der bor i os?

anden pinsedag 2020

At kunne noget, ikke i kraft af sig selv, men i kraft af Gud (åbenhed, nysgerrighed, videbegær, tillid). Det gælder i øvrigt alle, også dem som har ”papir på det”

Har du papir på det, har du styr på det (verdsligt!)?

Uanset dit ydre ego, uagtet hvad du kan eller ikke kan, uanset uddannelsesniveau, autodidakt eller lærd, kan du få plads i de helliges samfund, Guds udvalgte folk. Ikke pga. hvad du selv kan, men snarere i alt det du ikke kan, hvor du kommer til kort, hvor du giver slip på kontrollen, og bare *er* i livet. I nuet mærker du så pladsen i de helliges samfund som tilvejebragt af den korsfæstede og opstandne Kristus. Som i går får Grundtvig ordet (vi skal synge den på søndag):

”Stiftet Guds Søn har på jorden et ånd

ligt rige, skaber og danner et kongeligt folk sig tillige”
Pinsen er festen for dette *åndelige* rige. I dét rige er der ikke forskel på, hvad du kan og ikke kan i den her verden. Alle de verdslige forskelle er irrelevante. Der skal vi være Gud folk, og han vil være vores Gud.

anden pinsedag 2020

Og hvad er det så for en Gud?

Fader, Søn og Helligånd, ja; men dagens tekst, lidt kryptisk i år her fra anden tekstrække; men den giver os dog en vinkel på, hvordan den treenige Gud er:

Han siger om sig selv, at han er det brød, der kommer ned fra himlen. Det, vi lever af. Noget at stå op til og noget at stå op fra de døde af.

”Det brød jeg giver jer”, siger Jesus, ”er mit eget kød, og jeg giver jer det for at verden kan få liv” (DNA). Verden skal ikke bare overleve, synes Gud; den skal *virkelig* leve, og *ånde* (dvs. brænde for noget). Pinsens ild kan tændes i alle, ja i alt levende, alt som er, det som hviler i Guds kærlighed og lidenskab. Gud *vil*, at vi skal *leve*. Hør et kort ord fra gårsdagens, første pinsedags, tekst: **”jeg lever, og I skal leve”**

Så kort kan det siges. Og Jesus siger det gerne kort og fyndigt, uden denne verdens omsvøb og eksamensbeviser. Gud vil, at vi skal leve. Når vi tager denne, Guds vilje, til os, sådan ægte og oprigtigt, af hjertet, så

anden pinsedag 2020

vil vi mere og mere også komme til **at leve efter** Guds vilje, altså efterleve den, i kærlighed og sandhed.

Budskabet er universelt. Rosen der blomstrer i Guds rige [290,7] er den samme som rosen i naturen lige nu. Gud Fader har oprejst sin søn, lige som han skal oprejse enhver, som tror på ham. Og Gud sender ikke kun sin Ånd, men giver sit kød, for at verden kan få liv. Bogstavelig talt sker det ved en fejring af nadveren (som vi endnu må vente lidt med), men også i overført betydning kan vi forstå at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Gudsfolk er nemlig ikke oplært af sig selv eller af hinanden. Det er så populært at være autodidakt, selvlært; men som kristne er vi Gud-didakte. Sådan står der ordret i den græske tekst!

At være Gud-didakt lyder ikke særlig populært. Pudsigt nok kommer ordet populært af ordet folk. Men at være oplært af Gud, det er at lytte og tage imod og tage ved lære af *Guds* eksempel i verden. Det vil altid vise sig lidt upopulært og in-konvertibelt; men ikke desto mindre er det *for alle*. De to

anden pinsedag 2020

gammeltestamentlige profeter i gårsdagens og i dagens tekstkorpus, Jeremias og Ezekiel, var rørende enige, da de hørte Herren sige: Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Måtte det fællesskab bestå, også her i Tingsted sogn.

Det er dejligt og saligt at leve i verden, så længe det fællesskab trives og består. Men selv når det ikke lykkes, har vi Guds Ord for, at han vil oprejse det, som et Gud-didakt fællesskab, og at han vil gøre det på den yderste dag. Nu og alle dage.

Glædelig pinse!

Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al evighed. AMEN.

Pinselig kirkebøn + fælles Fadervor

Meddelelser: Altergang sandsynligvis fra søn.21.juni (10)
På søndag, trinitatis søndag, gudstjeneste her kl. 10.

Lad os med apostlen tilønske hinanden...

Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle!

Amen