

## Kristi himmelfarts dag 2020

721 – 260 – 252

257 – 725

En gudstjeneste er altid en fest. Uanset hvor og hvornår og på hvilke vilkår, er gudstjeneste en **fest**, en fejring.

Til jul og til påske er det tydeligt hvad vi fejrer:

- Den Højestes fødsel på laveste sted (spædbarn i en stald)
- Livets (det evige; Guds kærligheds) sejr over døden

Hvad fejrer vi på Kristi Himmelfarts dag? Er der noget at fejre? Ja, det er der; men præcis hvad? Det kan jo *ikke* være, at Kristus forsvinder langt væk fra denne verden!?

I så fald forsvandt Verdens Lys fra verden, da han fór til himmels. Der blev mørkt, og vi stod tilbage uden en frelser. Men hør lige (igen) hvad Lukas i sit evangelium forkynder: Efter hans himmelfart vendte menneskene tilbage til deres hverdag, hver deres Galilæa; men de var ikke formørkede over hans himmelfart, men ”fyldt med glæde” og ”de var hele tiden i templet og lovpriste Gud”, som teksten slutter.

Evangelieteksten nævner også, at de skulle **vente**, vente til de blev iført ”kraft fra det høje”. Her i foråret 2020 kender vi alle sammen til det med **at vente**. For selv om vi – i ventetiden – har gjort en dyd ud af, at samfundet og kirken skam ikke var lukket under coronakrisen, men blot

## Kristi himmelfarts dag 2020

fungerede på nogle andre vilkår, som vi som gode omstillingsparate borgere med samfundssind naturligvis indretter os på. Selv om ventetid i sig selv kan have en gavnlig side, har den også sin pris. Nogle kommer ikke med ud på den anden side. Alligevel er de hos Gud. Det forkynder evangeliet også: ”I vil få styrke ovenfra, **Helligånden**, uafhængigt af samfund, timer og tider. Med hele dit liv og din krop at være Guds åndelige tempel, i det lave skal vidne om det høje. Det kan ikke et stenet samfund gøre, men kun levende sten, ikke døde mursten.

Himmelfart (og ikke kun Pinse, som er lige om hjørnet) handler om **Ånd**, det, vi har tilfælles med Gud [257,4 slut]

Dén Ånd som Jesus ikke kunne holde for sig selv, men først for alvor kunne udsende efter sin død og opstandelse. Hans gode gerninger vidnede om Helligånden; men fordelt i lys *til alle mennesker*, ikke forbeholdt en indviet skare, dét kunne Ånden først blive, da Jesus opgav den.

Ånd og ånder er noget flyvsk noget; men når det er **Guds Ånd**, der er tale om, er det noget meget mere jordnært. For: Gud Faders Ånd er også Jesu Ånd, den kærlighedsånd, som han levede sit liv med. Når vi skal forstå himmelfarten, er vi derfor nødt til at gå tilbage til

## Kristi himmelfarts dag 2020

begyndelsen til Jesu liv på jord. At han fødtes ”under vinters hjerte, under hyttetag” og at han ”vanded sig i smerte under jævndøgnstormens brag” [257,3], altså netop de to store fester, jeg nævnte til at begynde med: Julen og påsken. Det glædelige i at Gud underlagde sig vores vilkår, fødsel og død. Himmelfarten markerer, rigtigt nok, at Guds Søn atter vender tilbage til evigheden, hvor han kom fra; men ingen himmelfart uden at han også havde levet et liv i tiden, og stadig er til stede i tiden, som Ånd, ikke helt flyvsk, men som kød og blod i brød og vin, eller indtil videre: i vores længsel efter netop dét.

Men selv på en majdag i Danmark, kan man længes derhen, hvor vi også kom fra. ”Vi kom deroppefra, og vi skal derop igen” (Julestjerner). Hjem til Gud, bort fra al verdens sorg og sygdom og begrænsninger. Men det er her, under begrænsningerne, at tro og frihed skal prøves. Selv om øjet skabtes himmelvendt, som Grundtvig skriver i ”Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”, med de dybe længsler velbekendt, så er øjet dog lysvågent for alt skønt og stort ”*herneden*”. *Hernede*. Det er her, vi skal leve vores liv. Det hjælper ikke at fare for tidligt af sted. Men selv hvis det sker, for det sker, og vi forstår det ikke; selv når en alt for tidlig himmelfart finder sted, målt i vores tid og rum,

## Kristi himmelfarts dag 2020

selv når det uforståelige og dybt sørgelige sker, selv dér har Kristi himmelfart et trøstende budskab til os. Det var nemlig **fra dybet**, dér hvor ånden var opgivet, og intet liv eller længsel længere fandtes, det var **derfra**, at Jesus blev taget op til sin Far i himlen. Ellers ville det være en slags belønning, et VIP-sæde, han indtog. Det er det ikke. Kristus kommer mere eller mindre direkte fra dødsriget; selv om han ifølge evangelierne gik rundt på jorden efter sin opstandelse i 40 dage, de 40 dage vi stadig markerer ved i vores kalenderår at have ca.40 dage fra påske til i dag.

Men den tidsmæssige markering, og kalenderåret med alle forårets feriedage, havedage, indkøbsdage osv. Alt dette er ikke den egentlige fejring. Den egentlige fest er langt dybere. Den egentlige fejring, vi kan tage fat på her på en himmelfartsdag, er mere i retning af, hvad Paulus skrev i sit første brev til Timotheus for så mange år siden:

Kristus	blev	åbenbaret	i	kødet,
retfærdiggjort		i		Ånden,
set		af		englene,
prædiket		blandt		folkene,
troet		i		verden,
	taget op i herligheden		(1.Tim.3,16)	

## Kristi himmelfarts dag 2020

Vores himmelfart er (derfor) ikke så meget anderledes end Kristi himmelfart. Heller ikke menneskets himmelfart er et forsøg på selv at svinge sig op på en trone, man ikke har ret til. Vores himmelfart er lige som Kristi himmelfart en anerkendelse af det jordiske, med alle dets begrænsninger. På Kristi himmelfarts dag får vi en ny begyndelse til at leve vort liv lige her, hernede og gerne dybere end vi normalt kommer, dernede hvor vores liv for alvor får betydning for Gud og for hinanden. Himmelfart er ikke en flugt fra det her liv. Gud har sagt ja og amen til os. Så siger vi også **ja** til livet og til at **fejre** det

Glædelig Kristi himmelfarts dag

Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al evighed. AMEN.

Kære Gud; Fader, Søn og Helligånd

Vis os, at du er med os ethvert sted og alle dage. Vi fejrer din himmelfart som kronen på værket, sådan at du nu virkelig er alle steder, i dit ord og i din Ånd.

I den tro beder vi dig være hos alle syge og sørgende. Giv dem nyt håb og livsmod, og lær os at hjælpe hvor vi kan.

Bevar vort folk og fædreland. Giv indsigt til dem, der skal styre og råde. Vær med hendes majestæt Dronning Margrethe d.2. af Danmark. Vær med alle mennesker i alle samfundslag, unge og gamle, familier og énlige. Lad os alle hente glæde i troen på dig, så længe vi lever, og når dét en dag er forbi, giv os da at hvile i fred og vished om at vi ser dig ansigt til ansigt i Himlen. Det beder vi om i Jesu navn. Amen

[GLEMTE FADERVOR i kirken (rødmende smiley); men så er det godt, at den – og alle andre bønner – også kan bedes hjemmefra eller hvor som helst]

Lad os med apostlen tilønske hinanden...

Vor Herre Jesu Kristi nåde  
og Guds kærlighed

# **Kristi himmelfarts dag 2020**

og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen