

Skærtorsdag 2020

Salmer til dagen, f.eks. **466**, 476, 458, **192**, 178, 321, 179, 68, 470
613, 367, 369, **521** (kan synges på *Befal du dine veje*, mel. Hassler)

[kantede parenteser undervejs henviser til Den Danske Salmebog]

hvor der brydes helligt brød,

dér skal forkyndes Herrens død [473] Amen

Mobiltelefoni-selskaber og andre virksomheder reklamerer med så og så mange **tjenester**. Men det er ikke nogle tjenester, du modtager gratis. Det er til at forstå: Der skal betales for de tjenester, lige som der skal betales for så mange andre tjenesteydelser i denne her verden. Og selv en tjenestemand forlanger at få løn!

Men der er også **tjenester, der er gratis**. Spørger vi hinanden "kan du gøre mig en tjeneste" ligger det næsten implicit, at den tjeneste gøres gratis og af et glad hjerte. Det, hjertet vil, er nemlig at tjene andre og derigennem Gud. Men selv om vi ofte priser hjertet og dets renhed i alle mennesker, så er der selv for hjertet faldgruber: Hjertet er hos intet menneske ubesmittet, men banker let eller tungt alt efter livsomstændigheder, og hjertet kan

Skærtorsdag 2020

tages som gidsel af hjernen eller andre tilsyneladende autoriteter.

Guds tjeneste for os er at han, ved Jesu død, gør vores hjerter rene og levende, brændende af iver efter at tjene andre. Det er **Herrens død**, vi forkynder, hver gang vi fejrer det måltid, **hvor Gud tjener os**, hvor han bespiser os med sit eget kød og blod, det eneste måltid i verden, der kan tvætte hjertet rent [192,5].

Nadveren, hvor vi bliver rene, er derfor, på en ren og skær torsdag, ekstra smertefuld *ikke* at kunne fejre. I denne karantænetid har der været en del debat om, hvorvidt man kunne fejre nadveren sammen hver for sig. Og det kan man da givetvis. Ordene kan helt sikkert række gennem både kobberledninger og fibernet! Lige som Ordet kan tros, også når man mangler ord. I stedet for at fokusere på den uhørte mangelsituation, i hvilken vi må fejre påske i år, kan vi i stedet se på, hvad Gud giver os, hvorledes **han tjener os**, også i en tilsyneladende mangelsituation.

Skærtorsdag 2020

Brødet og vinen er Guds legeme og blod, ja det er i det hele taget Guds hjerteblod at dele ud af sig selv på netop denne måde, ikke som et abstrakt symbol på hans kærlighed; men **kærligheden** består i Herrens konkrete død, hans virkelige nedbrydning af sig selv for øjnene af os. Nadveren er vor Herres Jesu mindefest [466], ja; men den er mere end det: Den er Guds kærlighed i fuld udfoldelse: Tilgivelse til syndere, nyt liv til døde.

Et billede på **denne store tjeneste fra Gud** er i dagens evangelietekst: **fodvaskningen**. Den handling kan også siges at indstifte nadveren. For det er det samme, der sker: Gud tjener os og opvarmer de kolde hjerter, og regningen for den tjeneste betaler Gud selv. Det kostede Jesu død.

Men der er en faldgrube i at bruge ordet "betaling" om det der skete med Jesus Langfredag. For hvis Gud – ifølge såkaldt "klassisk forsoningslære" – ved Jesu død skulle opnå en slags satisfaktion (godtgørelse, tilfredsstillelse), reducerer man så ikke derved **Guds kærlighed**?

Skærtorsdag 2020

Et andet spørgsmål er, om det for alvor røres os, helt ind i hjerterne, at Gud tjener os, og at han selv betaler regningen for den tjeneste? Salmen vi lige sang [521], sår i v.2b tvivl om, om det rører os, sådan helt ind i hjertet, det, Gud har gjort og stadig gør for os? Vi stoler på nåden i Guds hjerte; det slår salmen fast. Men: er det kun når vi bliver rørt af hans kærlighed og tager imod hans tjeneste, at vi har Guds nåde og kærlighed? Nej, for så ville det hele være menneskeværk. Guds værk, derimod, er mad og drikke fra hans hjerte direkte til vores, vores hjerte som meget vel kan være hårdt som sten og koldt som et isbjerg og derfor svært at overbevise om Guds store tjeneste og tjenestevillighed. Han *vil* tjene os, og både måltidet og fodvaskningen er udtryk for Guds vilje, den vilje som Jesu hele liv og død og opstandelse skulle tjene til at åbenbare.

Men vi har svært ved **at forstå det**. Ikke blot med intellektet; men også hjertet, som måske slår tungt og ikke

Skærtorsdag 2020

ligefrem flyver af sted på fjerlette vinger. Også med hjertet har vi svært at fatte og **tage imod Guds tjeneste**.

Tag nu f.eks. disciplen Peter. Peter undrer sig og siger: "Herre, vasker du mine fødder?" eller han afviser ham ligefrem: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder". Det vil sige: For det første har vi svært ved at forstå, at Gud vil tjene os, ja, vi siger måske ligefrem nej tak! Men når vi forstår, at det er Guds måde at sikre sig fællesskab med os, og sikre os fællesskab med sig, så vil vi gerne bede om endnu mere. Jesus fortæller Peter, at det at modtage tjenester fra Gud, er det samme som at have lod og del med ham, og derfor beder Peter om også at få vasket hænderne og hovedet. Det rejser spørgsmålet: kan man **bede Gud om mere**, end man allerede får? Er det ikke alt rigeligt med dåb og altergang?

Jo! Men vi må godt gå direkte til Guds hjerte, stole på nåden i det og bede om mere, end vi allerede får. For vi beder i den tjeners navn, som Jesus var, han som viste

Skærtorsdag 2020

Guds vilje på jord, og den vilje består i at tjene mennesker, give dem liv og håb og glæde på ny.

”Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være” (Matt. 6,21). Det, vi holder kært, er det, vores hjerte hænger ved – det siger sig selv. Men vi har svært ved at holde Guds frelsergerning over alle andre skatte i vores liv; for det er en skat, der er svær at samle til huse. Den må igen og igen tilegnes i hjertet, som en besked direkte fra Guds hjerte. Det er vanskeligt. Og derfor er det godt, at man må gå til alters, lige så ofte, man har lyst. Der er ingen begrænsning. Altergangen er for mig at se **en indøvelse i at forstå, hvor generøs Gud er**: at han giver os *sig selv*. Jesus var Guds hjertes sendebud [466,6]; hans hjerte bankede for alle, han mødte på sin vej; men stærkest slog Guds hjerte faktisk, da Jesus’ hjerte gik i stå, og han døde.

Herrens død og Kristus som korsfæstet er det, vi som kristne har mandat til at forkynde og ikke så frygtelig meget andet. Guds Søn tjener os med sin død. Selv kunne

Skærtorsdag 2020

han ikke være tjent med den medfart, han fik Langfredag, mener vi; og det var ganske ufortjent, at han blev dømt; det er det hver gang en uskyldig bliver dét. Men vi er bedst tjent med hans død, for den opliver os; "korsets død i vores sted" [192,3] er Guds store tjeneste for os, og den tilskynder os til, af et frit og glad hjerte, at tjene hinanden.

Det kan være svært at forstå, hvad Gud vil med os, hvorfor **Gud vil sidde til bords med os og dele ud af sig selv**; men det uforståelige bliver på denne rene og skære torsdag om ikke forståeligt, så i al fald **opnåeligt**.

Så velbekomme og velkommen ved Herrens bord, og tvivl aldrig på, at her tjener Gud os og giver os hjertets mad og drikke til frit herfra at gå.

Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al evighed. AMEN.

Vor kære Gud og frelser! Af hjertet tak for at du i dåben gjorde os rene, så at vi – ufortjent – kan sidde til bords med

Skærtorsdag 2020

dig. Du havde brug for mennesker til at følge dig helt til det sidste. Vís os at du også har brug for os nu: at der altid er brug for, at vi går ethvert medmenneske i møde med din fred, frie i din nåde og bundet i indbyrdes kærlighed.

Vi beder for alle, der lider, alle der er syge eller døende, og vi beder for dem, der har mistet. Vær du hos os, Gud, når vi står magtesløse over for døden. Forlad os vor skyld. Giv os din fred.

Så beder vi for verden, som den ser ud lige nu. Vi beder for alle, som må flygte fra krig, for dem, som færdes på havene (eller er på arbejde dér), for alle danskere i udlandet og for alle udlændinge her. Gud, vi beder dig for vores land og folk: Bevar alt, hvad der er godt, det, som giver fællesskab. Giv visdom og dømmekraft til det danske folketing, regeringen og domstolene. Bevar hendes majestæt Dr. Margrethe 2. og hele dronningens familie, ja, velsign og bevar os alle, Gud, tænd dit lys i vores mørke, og når vi gruer for at skulle dø, så vís vejen med vor Herre Jesus Kristus frem til opstandelsen og det evige liv.

Amen

Lad os med apostlen tilønske hinanden...

Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle!

Amen