

# Kirkenyt Tingsted september 2019

Kultur og natur – om dannelse, vemod og taknemmelighed

**Efteråret** er over os, en tid for både taknemmelighed og vemod. Taknemmelige er vi for høsten og alle gode gaver, som kommer ovenned [DDS 730, omkvædet]. Vemodige er vi over at sommeren er forbi, og at vinteren kan blive lang, før alt igen bliver grønt og lyst og venligt. Især på disse breddegrader er høsttiden uløseligt knyttet til et nordisk vemod med strejf af melankoli. Mens mejetærskerne arbejdede på højtryk, var skovbrynet, lige ved siden af, allerede synligt falmet. Vemod spores også i Grundtvigs mest kendte høstsalme *Nu falmer skoven* [729]: ”der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde” og ”i disse korte dage”, hhv. v.2 og v.10.

Nu falmer skoven er ved enhver høstgudstjeneste lige så uundværlig som *Det kimer nu...* Juleaften og *I al sin glans nu stråler solen* Pinsedag. De danske folkekirkelige gudstjenester rummer denne særegne blanding af gedigen kristentro og så en mere folkelig kultur. Må det altid vedblive sådan! For hele vores landskab og den jord, vi er runden af, er en kulturarv, vi ikke blot skal bevare og konservere, men hele tiden tilegne os på ny. Mulighederne for det er mange: Cykelture i kulturlandskabet, skolegang (også for voksne!), samtaler med dem der kender et steds historie, havearbejde, at stille sig ud i skoven og lytte, med et fortærsket ord: Dannelse.

De færreste véd formentlig at vendingen ”at være runden af” er en form af verbet ”at rinde”. Jeg troede f.eks. – måske qua min unge alder(!) – at det kom af verbet ”at runde”, altså at slibe skarpe kanter af. Men at du er ”rundet af noget”, har med din **oprindelse** at gøre. Lige så enkelt som at solen **rinder op** i øst. Hvor kommer vi fra? Langt de fleste af os folkekirkekristne kommer af en bondekultur, hvor arbejdet en stor del af året foregik under åben himmel.

Den åbne himmel er også det, der skal befri os moderne mennesker fra efterårsmelankoli og vinterdepression. Vi skal ud, ud i de få lyse timer, der trods alt er, også om vinteren, for vi lever ikke nord for polarcirklen. Der er lys og luft, måske nogle dage lidt rigeligt af sidstnævnte, for månederne nu og frem til og med januar er ifølge meteorologisk institut de mest blæsende i Danmark. Men at det alligevel kan lade sig gøre at færdes ude i al slags vejr helt ubeskyttet (dog godt klædt på!) under den åbne himmel, er ikke blot en kvalitet ved den kultur, vi er runden af; det er samtidig en kristen pointe: Også i vemodige, ufrugtbare tider giver vi os Gud i vold (det betyder: vi lader ham bestemme, og vi véd at han vil os det hele godt!), sådan at der – blæst og regn og storm og slud (både i naturen og i åndelig forstand) til trods – alligevel kan dannes evig frugt i os og en glædelig høst!

*Sognepræsten*

# Det sker i Tingsted Kirke

## Høstgudstjeneste søndag den 29. september kl. 10.00



Kom til høstgudstjeneste og vær med til at hjælpe en god sag! Traditionen tro, holdes der auktion og vores præst er auktionarius. Vi beder alle, der har mulighed for det, om at medbringe høstgaver (grøntsager, frugter, buketter, geléer, græskar e.l.). **Vi samler ind til vores (sognets) SOS barn.** Så kom forberedt! Ungdom- og Voksenkor medvirker.

## Familiegudstjenester

**Søndag den 27. oktober kl. 14.00**

**Søndag den 1. december kl. 10.00**

Vi fejrer første søndag i advent. Børnekor og Ungdomskor medvirker.



## Allehelgens søndag den 3. november kl. 19.30

En stemningsfuld gudstjeneste en novemberaften, hvor vi tænder lys i mørket og mindes de døde.



## Konfirmander og minikonfirmander

**Konfirmand**forberedelsen er i skrivende stund godt i gang med tre hold svarende til de tre 7. klasser på Nordbyskolen. De er interesserede og motiverede og tager cykelturen med oprejst pande – og naturligvis cykelhjelm. De kommer i præstegården onsdag eftermiddag, fredag morgen og fredag lige over middag og er her i to lektioner (1½ time). Ofte runder vi af i kirken med en gang meditation, liggende på bænke. Det gør vi, så de unge lærer kirken at kende som et rum, man kan bruge til at stresses af i, også når der ikke er gudstjenester. Måske får de lyst at komme her og bruge rummet som personligt andagtsrum også helt alene. Konfirmanderne skal i et forløb på 48 lektioner lære om kristendom, tro og fællesskab gennem fortælling, sang og musik, kreativitet og bevægelse.

**Minikonfirmander** begynder torsdag efter efterårsferien, en time og et kvarter med sang og musik og kristendom. I endnu højere grad end med ”de store” leger vi budskabet ind og medvirker ved familiegudstjenesterne 1.søndag i advent og – til den tid – Palmesøndag. I skrivende stund er der så småt ved at blive omdelt indbydelser til elever i 3. klasse på Nordbyskolen. Menighedsrådet sørger for transport til og fra Nordbyskolen hver torsdag. Du er også meget velkommen, selv om du går på andre skoler, men skal så selv sørge for transport til og fra Tingbanken 27.

## Babysalmesang

Vores efterårshold går i gang torsdag den 26. september. Vi prøver at have 2 hold om året, forår og efterår. Man kan hente en brochure i våbenhuset eller kontakte sognepræsten.

## Kom og syng i Tingsted Kirke

Vores 3 kor er godt i gang! Vil du/I få mere at vide, hent en brochure i våbenhuset eller kontakt vores organist Lene Langballe.



## Lørdagsdåb

Kommende datoer: 12. oktober, 2. november, 7. december.

Aftale træffes med sognepræsten.

# Gudstjenester

Søndag 22. september kl. 10.00  
**FAMILIEGUDSTJENESTE**

Søndag 29. september kl. 10.00  
**HØSTGUDSTJENESTE**

Søndag 6. oktober kl. 10.00  
16. s. e. trinitatis – John Andersen

Søndag 13. oktober kl. 10.00  
17. s. e. trinitatis - **kirkekaffe**

Søndag 20. oktober kl. 10.00  
18. s. e. trinitatis

Søndag 27. oktober **kl. 14.00**  
**FAMILIEGUDSTJENESTE**

Søndag 3. november **kl. 19.30**  
**ALLEHELGENS SØNDAG**

Søndag 10. november kl. 10.00  
21. s. e. trinitatis

Søndag 17. november kl. 10.00  
22. s. e. trinitatis - DÅB

Søndag 24. november **kl. 14.00**  
Sidste søndag i kirkeåret  
**kirkekaffe**

Søndag 1. december kl. 10.00  
**FAMILIEGUDSTJENESTE**

Søndag 8. december kl. 10.00  
2. s. i advent

Søndag 15. december **kl. 19.30**  
**DE NI LÆSNINGER**

Søndag 22. december kl. 10.00  
4. s. i advent

Tirsdag 24. december  
JULEAFTEN  
**Kl. 13.00 (Familiegudstjeneste)**  
**Kl. 14.30**  
**Kl. 16.00**

Onsdag 25. december **kl. 11.00**  
Juledag

Torsdag 26. december 10.00  
Anden juledag

Søndag 29. december kl. 10.00  
Julesøndag

For mere information henvises til sognets hjemmeside og Facebook - har du ikke adgang til internettet, så kontakt sognepræsten og kom på vores kirkenyt-liste og få nyheder og tider bragt til døren med posten.

Har du brug for kirkebil, skal du henvende dig til sognepræsten.

Sognepræst Jeppe Sørensen træffes på: 54 43 90 42 / 24 20 90 42 og [jepso@km.dk](mailto:jepso@km.dk)

[www.tingstedkirke.dk](http://www.tingstedkirke.dk)

Følg os på Facebook:

