

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2018 – januar 2019



At ligge på ryggen og kigge på stjernerne...

Midt i denne travle juletid har vi muligheden for at lade os inspirere af følgende historie.

Der var en gang en mand, der havde en forhave. Det var nu ikke en helt almindelig mand. Han havde en særlig evne, der bestod i, at han ligesom så skarpere end de fleste af os. Han lagde mærke til alting omkring sig – både det største og det mindste.

En stjerneklar aften gik manden på grusstien gennem sin forhave hen til hoveddøren. Selv i halvmørket lagde han med sit skarpe blik mærke til, hvor smukt roserne blomstrede. Og han bøjede sig ned over en af dem for at nyde duften. I det samme lagde han mærke til en myre, der lå på grusstien lige ud for rosen. Først blev han gnaven, for han havde forsøgt at gøre myrerne i forhaven begribeligt, at de skulle holde sig væk fra roserne, som de ellers godt kunne finde på at gnave lidt i. I ved nok hvor foretagsomme og travle sådan en flok myrer kan være.

Ovenfra ligner en myreture mest af alt hovedgade i Nykøbing, nu vi alle sammen får rigtig travlt med at få købt de sidste julegaver.

Nå, men manden bemærkede snart, at den her myre lå påfaldende stille. Den havde nemlig haft så travlt, at den var faldet, snublet og nu lå den der med forvredet ben og gav sig ganske slemt.

Manden løb straks ind og hentede en enkelt tråd fra et gazebind og gav sig til at binde det lille myreben ind. For rigtig at komme til vendte han forsigtigt myren om på ryggen.

*I det øjeblik oplevede myren noget, som den aldrig nogen sinde før havde oplevet. **Den så stjernerne!** Sædvanligvis løb myren jo som alle andre myrer rundt med snuden i jorden. Fordi den nødigt skulle gå glip af den mindste krumme på den travle vej. Men nu lå den pludselig der, helt stille og rolig og så med kæmpestore øjne op på de fantastiske lyspletter langt, langt over den. Manden lod myren ligge på grusstien fuldstændig målløs over, hvad den så.*

Næste morgen var den væk. Men da manden om aftenen kom hjem, måtte han gå på tæer, for at nå hen til sin hoveddør. For på grusstien lå nu i hundredvis af myrer på ryggen – ganske stille i mørket, lå de der og kiggede op på stjernerne.

Vi kan håbe, at vi også ender der! Liggende på ryggen op ad gågaden i Nykøbing, udmattede efter alt det, vi skal nå før det eendelig bliver jul.... Kan I se det for jer?

Under alle omstændigheder kan vi håbe på, at vi også ender med at falde til ro oven på eller måske ind imellem al den travlhed som den sidste tid før jul bringer. Så vi får øje på det, der er større end al vores foretagsomhed og travlhed.

At vi får øje på grunden til vi holder jul. En grund som har med den samme stjernehimmel at gøre. Hvor der en nat for godt 2000 år siden var en stjerne, der lyste klarere end alle andre. Betlehemsstjernen over stalden. Om myrerne tænkte på det, tvivler jeg nu på.

Men det gjorde en flok hyrder. Guds engel var kommet til dem i et strålende lys med ordene: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.

Den store glæde var og er, at det lille Jesus barn blev født. Gud havde sendt sin egen søn ned på jorden for at vise os mennesker hvordan Gud er. Gud er kærlighed og han elsker dig og mig fra vi ligger i vores mors mave – det kan vi ikke forstå - men kan vi vove at tro det, kan det givet kraft og mod til at være som du og jeg er med det hele. Tror vi på, at vi er elsket først, kan det måske både trøste os når vi ikke selv føler vi helt slår til og det kan også give os mod til at elske både i ord og handling.

Så Gud havde sendt sin egen søn til os, for at bringe tro, håb og kærlighed – som kan føre til glæde og fred imellem os mennesker. Det er det, vi fejrer hvert år til jul.

Og lige siden har vi brugt stjernen som billede på julen. Det gør vi med stjernen øverst i juletræet. Det gør vi måske ved at hænge stjerner på juletræet eller i vinduerne med lys i. Måske vi også forærer en julestjerne til en vi holder af...

Når vi ser stjernerne, dem på himlen – i vinduet eller på træet.

Så kunne vi jo tage det som et lille signal. Måske et signal til at lægge os på ryggen i ro og mag. Fundere over livet – tænke på de gode ting vi har i vores liv og måske også på det, der er svært, bøvlet eller gør ondt. Måske vi så kunne sende en bøn til Gud og takke ham for det gode og bede ham være med os i det, som vi synes er svært, tungt og vanskeligt.

For vi har lov til at tro på, at den glæde, som englene talte om, også gælder os og vores familie, venner og for den sags skyld vore myrer.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et velsignet nyt år!

Hanne Lund

Vikarpræst

Tingsted kirke.

Mens vi venter!

Har Jeg den glæde at være vikar i Tingsted sogn fra 1.12.18 til 31.1.19.

Vil bestræbe mig på at gøre "som vi plejer" og lade det nye komme med sognets nye faste præst. Ser frem til at møde alle - både små og store.

Venlig hilsen

Hanne Lund

Vikarpræst i Tingsted sogn.

hanl@km.dk

Fra den 1. december træffes på telefon: 54 86 90 42



Jul i Tingsted kirke

1. søndag i advent - Musikgudstjeneste

Søndag d. 2. december kl. 10.00

Vi fejrer kirkens nytår og tager hul på den forunderlige blanding af forventning og glæde som hører adventstiden til. Voksenkor, ungdomskor og børnekor synger. Vi får besøg af Yngvild Ruud som spiller på accordeon.

2. søndag i advent

Søndag den 9. december kl 10.00

Julekoncert

Onsdag den 12. december kl. 19.00

At sidde i kirkens mørke og se Luciaoptøget komme ind med lys. Det er den fineste illustration af, hvad der sker i julen, hvor Gud bliver menneske og lyset skinner i mørket. Det har vi brug for at blive mindet om, når mørket synes at sænke sig både i os og omkring os. Kom til Luciaoptog og julekoncert. Se lyset som skinner i mørket og hør julens glæde sunget ind i hjerterne på unge og gamle. Det er korenes aften! Ved koncerten medvirker violinist Turi Vethal. Alle er hjerteligt velkomne.

3. søndag i advent – De 9 læsninger

Søndag den 16. december kl 19.30

Vi får besøg af Arne Andreasen Trio. Med efterfølgende gløgg i våbenhuset.

4. søndag i advent

Søndag den 23. december kl 10.00

V/ Tom Friis.

Juleaftens gudstjenester

Mandag d. 24. december.

Kirken er julepyntet med englebilleder og julekrybbe alt sammen noget som flere årgange af konfirmander og minikonfirmander har lavet.

kl. 13.00 julebørnegudstjeneste (Børnekoret medvirker)

kl. 14.30 julegudstjeneste

kl. 16.00 julegudstjeneste

Juledag

Tirsdag den 25. december kl 11.00

2. juledag

Onsdag den 25. december kl 10.00

Julesøndag

Søndag den 30. december kl 10.00

V/ Tom Friis.

Nytår

Tirsdag d. 1. januar kl. 16.00

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset ved et lille nytårstraktement.

Helligtrekonger

Søndag d. 6. januar kl. 10.00

Tingsted kirke ønsker alle i sognet en rigtig glædelig og velsignet jul!



Gudstjenester

Søndag den 2. december kl. 10.00
1. s. i Advent – Kor og musik

Søndag den 9. december kl. 10.00
2. s. i Advent

Onsdag den 12. december kl. 19.00
Julekoncert med Luciaoptog

Søndag den 16. december kl. 19.30
3. s. i Advent – **De 9 læsninger**
Efterfølgende gløgg i våbenhuset

Søndag den 23. december kl. 10.00
4. søndag i Advent – Tom Friis

Mandag den 24. december
Juleaften
kl. 13.00 børnejulegudstjeneste
kl. 14.30 julegudstjeneste
kl. 16.00 julegudstjeneste

Tirsdag den 25. december kl. 11.00
Juledag

Onsdag den 26. december kl. 10.00
2. juledag

Søndag den 30. december kl. 10.00
Julesøndag – Tom Friis

Tirsdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag – med efterfølgende
traktement

Søndag den 6. januar kl. 10.00
Helligtrekongerssøndag

Søndag den 13. januar kl. 10.00
1. s. e. helligtrekonger – **kirkekaffe**

Søndag den 20. januar kl. 10.00
2. s. e. helligtrekonger
Børnegudstjeneste

Søndag den 27. januar kl. 10.00
3. s. e. helligtrekonger



Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.

Sognepræsten træffes på 54 43 90 42 eller hanl@km.dk

Besøg os på vores hjemmeside: www.tingstedkirke.dk

Og følg os på Facebook:

link: www.facebook.com/tingstedkirke

eller qr-kode:

