

Kirkenyt for Tingsted kirke september-oktober 2018



Høsttanker og nye begyndelser.

Efteråret står og tripper i kulissen. Efter den varmeste sommer i mands minde, er det som skal vi vende os, lidt mere end sædvanlig for årstiden, til at der findes trøjer og regnfrakker. Uanset, hvordan vi hver især har haft det med varmen, så har vi denne sommer glemt, hvad det vil sige at tænke på overtøj. Sommeren har rummet skønne aftener og brune græsplæner. Varmt badevand og vanskelige vilkår, for meget af det, der vokser og gror. Efteråret bringer med sig tid til at takke for den høst vi har fået, også selvom den ikke blev som håbet. Glæden over at spise sig mæt forbliver intakt hos os mennesker. Taknemligheden over at det er muligt, uanset hvordan høsten blev, er en følgesvend vi måske skulle give lidt mere plads i vores liv. Det er ingen selvfølge at være mæt, hverken historisk eller i et globalt perspektiv. Det er en gave. En gave vi samles for at takke for ved høstgudstjenesten søndag d. 23. september kl. 10.00, hvor den internationalt kendte amerikanske trompetist Justin Bland vil være med til at gøre vores gudstjeneste ekstra festlig.

Efterår er, omend ikke helt som nytår, alligevel en slags nu begyndelse. Erindringen om nye skolebøger, skoleskemaer, lærere og nyspidsede blyanter (i hvert fald de første par dage) sidder i mange af os. Efterår var lig med nye begyndelser, og genoptagelse af gamle vaner.

Hvilken ny begyndelse kunne vi tænke os dette efterår? Jeg kunne godt tænke mig at foreslå en ny vane. I alt sin enkelthed at sidde stille og kigge ud af vinduet. Stille blikket på uendeligt og lade tankerne vandre. Det er ikke normalt noget vi praler med, hvis vi gør det. I vores samfund har vi noget nær en besættelse med at få ting gjort, vel at mærke hurtigt og effektivt uden tidspild. Alle undersøgelser viser, at der er grænser for, hvor meget af den slags hurtighed og effektivitet vi kan holde til som mennesker. Det gælder både dem, der udøver den, og dem der er på modtagersiden. Så måske skal vi lade efteråret være en tid, hvor vi helt bevidst sætter os lidt ned ind i mellem og kigger ud af vinduet, uden mål, uden plan. Bare kigger. Sådan at vi giver vores tanker en chance for at falde til ro mens vi ser ud, uden nødvendigvis at se ret meget. Sådanne stunder giver mulighed for ting til at falde på plads af sig selv, på en måde vi ikke kan tænke os til eller planlægge os ud af. De giver måske ligefrem plads til føle sig holdt i Guds hånd elsket og værdsat uden nogen som helst sammenhæng med, hvad vi præsterer, magter eller frygter. Bare holdt. I stilhed.

Mens vi kigger ud af vinduet og lader roen sænke sig i os og omkring os. Tænk hvis vi turde sige til hinanden. I dag var en god dag. Jeg tog mig tid til at sidde og se ud af vinduet.

Nye begyndelser er der også på andre fronter. Sognet har fået ny hjemmeside. Vi håber i vil kigge ind på den og modtager meget gerne forslag til forbedringer. Noget af det fine ved den nye hjemmeside er, at den også er nem og lækker at bruge på telefonen. Som det altid er med den slags, tager det tid før det hele er på plads og i orden. Vi er nået så langt, at det vigtigste er der, og resten kommer så hurtigt som muligt, så vi beder jer alle have tålmodighed med os.

En anden ny begyndelse er vores måde at reklamere på for det, der sker i sognet. Vi har hyret et firma til at køre reklamer på Facebook da de annoncer vi hidtil har betjent os af ikke har nået de mennesker vi gerne ville række ud til.

I kirken arbejder vi på to store projekter. Det har været klart længe, for alle der har været i Tingsted Kirke, at belysningen ikke er særlig god. Derfor har menighedsrådet besluttet at arbejde frem mod mere og bedre lys i kirken. Sammen med lysprojektet har menighedsrådet også et andet projekt. Dette drejer sig om en reovering og fornyelse af alterskrank og altertæppe. Da lys og farver påvirker hinanden har menighedsrådet valgt at samkøre de to projekter, så vi kan få den smukkeste løsning i vores dejlige kirke. Der er meget at glæde sig til, selvom det kommer til at tage tid at finde frem til det allerbedste for kirken.

Jeg ønsker jeg alle
Fred og alt godt – sognepræst Christina Rygaard Kristiansen



Vores nye hjemmeside, som altid på:
www.tingstedkirke.dk

Efterår i Tingsted Kirke

Meditationsgudstjenester i Tingsted kirke - torsdag den 6. september kl. 17.00

Disse korte gudstjenester er små rum af eftertænksomhed i hverdagen, ro midt i travlheden.

Ved gudstjenesterne vil der være en kort nadverfejring.

De er inspirerede af det kirkelige fællesskab på den skotske ø Iona, som gennem mange år bl.a. har arbejdet at udvikle en enkel gudstjenesteform, med udblik til nutiden og den verden vi lever i, men også med dybe rødder i traditionen. Vi fejrer disse gudstjenester som 'gå hjem gudstjenester'.

Øvrige datoer følger. Alle er hjerteligt velkomne.

Høstgudstjeneste med amerikansk trompetist

Det er med stor glæde at vi inviterer til høstgudstjeneste i Tingsted kirke **søndag 23. september kl. 10.00**. Vi samles for at fejre og takke for at vi kan spise os mætte hver dag. for at gøre det ekstra festligt har vi inviteret Justin Bland, amerikansk trompetist, til at komme og spille med under gudstjenesten. Vi håber rigtig mange, både børn og voksne, vil komme og være med.

Samtidig beder vi alle, der har mulighed for det, om at medbringe grøntsager, frugter, buketter, geléer, græskar e.l. som høstgave. Gaverne bliver båret in i procession af konfirmander, minikonfirmander og alle de børn, der har lyst. Efter gudstjenesten bortauktioneres de til fordel for **sogets SOS-barn og Folkekirkens Nødhjælp**. For at det kan blive til mere, end blot god vilje, beder vi alle, der kan, om at medbringe penge, så der kan bydes af hjertens lyst. På forhånd tusind tak for en god høstgave!

Børnegudstjeneste

Søndag d. 7. oktober fejrer vi børnegudstjeneste for børn i alle aldre **kl. 10.00**.

Allehelgen

Søndag d. 4. november kl. 19.30 samles vi for at fejre Allehelgensgudstjeneste. Det er denne aften vi mindes vores døde, i særdeleshed de, der er døde inden for det sidste år. Det er altid en meget stemningsfuld gudstjeneste med ekstra musik, der passer til netop denne aften. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Liv i Tingsted Kirke

Konfirmandopstart

Konfirmander går i gang i år i **uge 36**. Bor man i sognet, men går på en anden skole, skal man selv kontakte sognepræsten, hvis man ønsker at deltage.

Minikonfirmander starter i uge 36

Selv efter en lang skoledag kan det være rart at opleve noget helt andet, et helt andet sted. Minikonfirmand i Tingsted præstegård er sådan et tilbud.

Bussen kører fra Nordbyskolen kl. 13.50 og fra Tingsted præstegård kl. 15.15.

Minikonfirmanderne starter **torsdag d. 6. september**. Går man på Nordbyskolen får man automatisk nærmere besked, men går på en anden skole, skal man selv kontakte sognepræsten, hvis man ønsker at deltage. **Tilmelding til præsteseekretæren på sega@km.dk.**

Kor på Norbyskolen

GLÆDE – ved at synge – ved at bruge sin stemme – synge sammen med andre – synge koncerter – sang gennem leg og bevægelse – MUSIKGLÆDE – nok de ord der bedst beskriver børnekoret ved Tingsted Kirke. For det ER livsbekræftende og glædeligt at synge, at bruge stemmen – og allerhelst sammen.

Tingsted Kirkes børne og ungdomskor øver på **onsdage 15.30-16.30** på Nordbyskolen. Koret ledes af organist og korleder Lene Langballe.

Det er gratis at synge i koret. Alle er velkomne også selvom man ikke går i skole på Nordbyskolen! **Der kræves ingen forhåndstilmelding – bare mød op. (Vær opmærksom på at enkelte onsdage kan være aflyst – besked gives til koret).**



Tingsted kirkens VOKSENKOR - onsdage kl. 19.00-20.30 i Tingsted præstegård

Har du lyst til at være med til at opbygge et godt og varmt fællesskab omkring det at synge sammen. Drømmer du om at synge et blandet udvalg af sange og salmer, fortrinsvis på dansk, så er vores nye voksenkor måske noget for dig. Kom og vær med. Den eneste krav til deltagelse er, at du har lyst til at synge. Koret ledes af vores dygtige organist Lene Langballe. Øveaften er hver **onsdag i sæsonen kl. 19.00-20.30 i Tingsted præstegård, Tingbanken 27, 4800 Nykøbing F. Der er ikke forhåndstilmelding, man møder bare op.**



Babysalmesang i Tingsted kirke – første gang den 25. september

Det er dejligt at være hjemme med et helt lille barn. Men det er også skønt at komme ud og møde andre i samme situation og give barnet nogle stimulerende oplevelser. Musik og sang er godt - både for forældre og børn og derfor er det med stor glæde at vi igen kan invitere til Babysalmesang i Tingsted kirke ved vores organist Lene Langballe.

Babysalmesang ligger på følgende tirsdage mellem 10.30-11.45 i Tingsted kirke.: 25. september, 2. oktober, 9. oktober, 23. oktober, 30. oktober og 6. november
Tilmelding kan ske til præsteseekretæren på sega@km.dk.

Julekoncert

Lige nu er det varmt og dejligt, men sæt alligevel allerede nu kryds i kalenderen til vores julekoncert med Luciaoptog **onsdag den 12. december**, så er man sikker på at komme i julestemning, når den tid kommer.

Kommende menighedsrådsmøde i Tingsted præstegård – alle gange kl. 19.00

11. september

2. oktober

21. november

Gudstjenesteliste

Søndag den 2. september kl. 10.00
14. s.e. trin.

Søndag den 9. september kl. 10.00
15. s.e. trin.

Søndag den 16. september kl. 10.00
16. s.e. trin.

Søndag den 23. september kl. 10.00
17. s.e. trin. – HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 30. september **kl. 19.30**
18. s.e. trin. – Tom Friis

Søndag den 7. oktober kl. 10.00
19. s.e. trin. - Børnegudstjeneste

Søndag den 14. oktober kl. 10.00
20. s.e. trin. – Tom Friis

Søndag den 21. oktober **kl. 19.30**
21. s.e. trin. – Tom Friis

Søndag den 28. oktober kl. 10.00
22. s.e. trin.

Søndag den 4. november **kl. 19.30**
Allehelgen

Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.
Sognepræsten træffes på 54 43 90 42

Besøg os på vores nye hjemmeside: www.tingstedkirke.dk

Og følg os på Facebook:

link: www.facebook.com/tingstedkirke

eller qr-kode:

